

1. U alleen (Messias)

R. Steenbeek

Gisteren leefde ik in gebondenheid
zonder te weten welke prijs God voor mij had betaald.
En morgen is nog verborgen,
maar vandaag wil ik alleen leven tot Uw eer!

Alleen U, o Heer,
alleen U wil ik prijzen!
Alles wat ik ben, dat mag 'k slechts zijn
vanwege Uw liefde.
Alleen U, o Heer,
wil ik verhogen en eren.
Laat mijn leven U altijd mogen verblijden.

Om mij heen zie ik de wereld vergaan:
zoveel bange mensen en zoveel pijn!
Maar wij hebben een boodschap van hoop,
want in de verte is onze Koning al in aantocht!!

2. Mijn God maakt graag nieuwe dingen (Adriana)

R. Steenbeek

De prachtige, geurige bloemen,
de vogels in de lucht,
de vlinders met hun mooie kleuren:
Mijn Vader houdt ervan om nieuwe dingen te maken!
De blauwe hemel en de witte stranden,
de zee zo diep en rusteloos,
en de glimlach op het gezicht van een kind:
Zo graag maakt God iets nieuws!

De zon en al de sterren,
de maan zo mooi en betoverend,
een milde regen op het droge land:
Hij heeft het allemaal met liefde geschapen.

De mooie lente, zo vol van leven,
de melodie van een nieuw lied,
het warme gevoel van een vriendschap:
dat alles heeft Zijn hand gemaakt.
Het nieuwe leven, nieuwe vrienden,
die mooie, kleine kolibrie,
en de belofte van een nieuwe hoop:
Mijn Vader heeft het met zoveel liefde voorbereid!

De watervallen en beekjes,
de regenboog hoog in de lucht,
de zon die doorbreekt na de regen,
het wonder van het liefhebben!

(Instrumentaal)

Uw sterke arm die ondersteunt mij,
Uw ogen zo vol van liefde,
Uw stem die vol liefde tot mij spreekt:
Mijn dochter, je bent kostbaar in Mijn ogen!

3. Zoals je bent... (Messias)

R. Steenbeek

Iedereen heeft iemand nodig bij wie hij zich veilig voelt.
Iedereen heeft ergens een schuilplaats nodig.
Aan het eind van een dag, wanneer de schaduwen komen,
als je vrienden weg zijn en jij heel alleen bent overgebleven.
Wees stil en rustig en probeer hieraan te denken:
er is altijd iemand geweest die van je houdt zoals je bent...

Hij luistert naar elke hartslag
en kent jou als een vriend.
Hij wandelt met je en glimlacht naar jou
en neemt je bij de hand.
Hij leidt jou zelfs door de langste dagen heen,
totdat de zon is ondergegaan.
En wat jou ook dwarszit
je zult er nooit alleen voor staan...

Iedereen heeft iemand nodig om hem te ondersteunen
en wanneer hij is gevallen, om hem weer overeind te helpen.
Hoeveel dromen zag jij in je leven vervagen?
Voel je je eenzaam en soms zo kwetsbaar?
Onthoud het dan dat jij in de hemel een vriend hebt:
God houdt van jou zoals je bent...

Hij hoort je zuchten en kent al jouw pijn,
Hij wandelt met je en glimlacht naar jou, en omringt je met Zijn liefde.
En zelfs al lijkt de dag nog zo lang en eindeloos:
het geeft niet wat er achter je ligt, want hij houdt van jou zoals je bent.

Iedereen heeft iemand nodig bij wie hij zich veilig voelt.
en wanneer hij is gevallen, om hem weer overeind te helpen.
Wees stil en rustig en probeer hieraan te denken:
Voel je je eenzaam en soms zo kwetsbaar?
Wees stil en rustig en probeer hieraan te denken:
God houdt altijd van je zoals je bent...

4. De meest pure zalving (Adriana)

Thiago Felipe P. do Nascimento

Al jarenlang roepen we U aan,
op zoek naar uw meest pure zalving.
Een belofte van God aan ons
de we ons leven lang toegewijd najagen.
De strijd was niet van de lucht:
pijn en tegenwerking moesten we ondergaan,
maar U bent waardig en U bent onze Heer;
U verdient al onze lofprijs en aanbidding.

Ik prijs U en aanbid U!
Ik leg mijn leven in handen van Jezus, mijn Heer.

U komt toe alle lofprijs, U verdient alle eer!
Alles behoort U toe, Jezus, mijn Heer.

Ik geef U heel mijn leven, o mijn Heer,
en zal U steeds volgen waar U mij ook heenleidt.

Eer, glorie, alle macht, voor altijd.
Wij eren U en prijzen U, Jezus, voor altijd.
Eer, glorie, alle macht, voor altijd.
Eer, glorie, alle macht, voor altijd.
Amem.

5. Overwinnend komt Hij, Jezus (Messias)

Julia Wad Howe

De eeuwige glorie van Jezus, de Koning der koningen zal spoedig worden
geopenbaard;
En dan zullen alle koninkrijken der aarde leven volgens Zijn wetten!
De tekenen van Zijn komst worden steeds meer zichtbaar.
Gods koninkrijk breekt door!

Glorie, glorie halleluja!
Glorie, glorie halleluja!
Glorie, glorie halleluja!
Gods koninkrijk breekt door!

De bazuin die alle christenen tot de strijd roept heeft al weerklonken;
Christus staat aan het hoofd van Zijn volk en heeft al menigten overwonnen.
Gods koninkrijk breekt door!

Zie hoe Hij in majesteit en glorie op de wolken weerkomt,
en met macht over de natieën en koningen zal heersen.
Ja, in vrede en heiligheid zal Hij als Koning regeren.
Gods koninkrijk breekt door!

En uiteindelijk zal Hij gekroond als Koning de natieën oordelen.
Allen, groten en kleinen zullen de Rechter moeten aanschouwen.
En de verlostten zullen het overwinningslied aanheffen:
Gods koninkrijk breekt door!

6. Een nieuwe Geest (Messias)

Pr. Osmarino Araújo

O, kom toch Heer,
en stort uw Geest over ons uit.
O, kom toch Heer,
Stort uw zalving over ons uit.
Mogen wij toch met geloof
uw beloften blijven verwachten!
En wij zullen U aanbidden, Heer
met een nieuwe Geest.

Breng beweging temidden van uw volk
met uw kracht, o Heer.
Kom en vul onze harten
met uw tegenwoordigheid, Jezus.
En ons hele wezen zal U verhogen
met grote dankbaarheid, o Koning.
En wij zullen U aanbidden, o Heer
met een nieuwe Geest.
En wij zullen U aanbidden, o Heer
met een nieuwe Geest.

7. Braziliaanse psalm (Adriana e Messias)

C. Desconhecido

In Noord Amerika gebruiken de noord-amerikanen
de negro spirituals om U te loven.
In Angola gebruiken onze primitieve broeders
hun "Atabaques" om U te prijzen.
Waarom zou het niet zo mogen zijn dat wij in Brazilië
de Heer groot mogen maken met onze eigen cultuur?
Als God alles heeft gemaakt
dan heeft Hij toch ook de muziek gemaakt, zodat wij Hem kunnen loven (2x)

In mijn aderen stroomt braziliaans bloed
en ik voel me het meest met mijn eigen vaderland verbonden.
Als ik geboren ben in een land van groene en gele kleuren
dan wil ik de Heer loven met de Braziliaanse samba!

Prijs de Heer met het geluid van de "Cuica".

Looft Hem met de "Reco-Reco",
met "Tamboerijn", "Chique-chique" en de "Cavaco",
met alles wat je beweegt, met je stem en met jouw samba.

Looft God met het geluid van de "Cuca".
Prijst Hem met de "Reco-reco",
met de "Agogo", met de "Surdo" en de "Pandeiro"
Looft God met de Braziliaanse samba.
Looft God met de Braziliaanse samba.
Looft God met de Braziliaanse samba.
Looft God met de Braziliaanse samba.

8. Mijn zegen

Isael dos Santos

Al heel vroeg in de morgen bij het eerste daglicht
moest ik denken aan een beeld dat veel indruk op me maakt:
Een engel die tegenover Jacob staat,
terwijl Jacob om zijn zegen worstelt
en geen moment aan opgeven dacht.

Hij liet de engel van de Heer niet los, maar greep hem vast
en was niet van plan om weg te gaan zonder zijn zegen.
Uiteindelijk heeft de engel hem toen aangeraakt
en gezegend vervolgde Jacob zijn weg.

Ik heb een zegen nodig en geef het niet op.
Zonder die zegen ga ik niet weg van hier.
Ik zal alleen vertrekken nadat de Heer me heeft aangeraakt.
Ik kan niet meer leven zonder Uw aanwezigheid!
Niets mag uw zalving over mijn leven tegenhouden...

9. Hoe groot zijt Gij Tu (Messias)

Carl Boberg

O Heer mijn God wanneer ik in verwondering
denk aan alles wat uw Hand heeft gemaakt.
De blauwe hemel en de duizenden sterren,
Uw grote macht die U we kunnen zien in uw schepping.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij,
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Wanneer ik door de bossen en wouden loop
en luister naar het fluisteren van de wind,
het zingen van de vogels,
en kijk ik verder, naar de bergen en heuvels
en kijk naar de bergen en heuvels
dan zie ik Uw kracht aan de wereld geopenbaard.

En als ik op het eind in de hemel zal komen
dan zal ik het aangezicht van Mijn God mogen zien
en Uw liefde bezingen, U aanbidden
U, die aan mij uw grote liefde hebt betoond!

10. Fiel toda vida

Jorge Binah

Wanneer mensen je willen vernederen vanwege je geloof,
en je gelooft in God:
luister dan niet naar hen, luister maar niet.
Zeg slechts: deze beproeving zal voorbijgaan,
want God zal bij jou zijn, bij jou zijn.
Laat de stem van de verdrukken je niet ontmoedigen:
beschuldigen, dat is alles wat hij kan.
Geef je niet aan hem over, want hij heeft al verloren.
Nu is het jouw beurt om hem te vernederen!

Herinner je je niet hoe hij naar God ging en Hem vertelde dat Job uiteindelijk zijn
God zou afzweren.
Als God em alles zou afnemen, dan zou Job wel zwichten.
Maar de mens die trouw is aan God en de Here vreest
zal nooit compromissen sluiten in zijn leven.
Zelfs temidden van de stormen in zijn leven
hief Job zijn hoofd op en aanbad zijn God.

Job wierp zich ter aarde en aanbad de Heer.
Hij sprak ten overstaan van de hel en de demonen
"Naakt ben ik ter wereld gekomen en naakt zal ik wederkeren tot het stof. Alles
was ik bezat was van de Heer. Hij heeft gegeven, Hij heeft genomen:
val ter aarde, vijanden van God,
want geloofd zij de naam van de Heer"

God liet het toe dat de vijand het bezit van Zijn gezalfde wegnam.
Hij liet het zelfs toe dat de vijand zijn geliefde kinderen wegnam.
Hij liet toe dat Jobs lichaam met zweren werd bedekt,
maar Job gaf geen gehoor aan de vijand.

"Job, zweer jouw God af en sterf!"

"Zoals een dwaze vrouw spreekt u nu tegen God zelf;
zouden we de goede gaven van God met plezier aanvaardden
en de moeilijkheden niet willen accepteren?
Alles wat ik bezat was van God;

Hij heeft gegeven en Hij heeft genomen:
val ter aarde, vijanden van God,
want gezegend zij de Naam van de Heer".

11. Melancholie (Messias)

R. Steenbeek

Aan het eind van de dag,
wanneer iedereen naar huis is gegaan,
neem ik een moment van stilte om na te denken
over alles wat er is gebeurd vandaag.
Ik beleef opnieuw elk moment van de dag,
bij het licht van één enkele kaars.
En hoor opnieuw in gedachten
elk woord dat er gesproken werd...

Ik voel heimwee
naar de jaren die voorbij gingen.
Een gevoel van melancholie
diep vanuit mijn hart.
Verlangend naar nieuwe kansen
om de brokstukken uit mijn leven te herstellen;
de stukken van een leven dat uit mijn handen glipte...

En terwijl ik hier in stilte zit
met de tranen in mijn ogen,
voel ik een Aanwezigheid
zó vol van liefde!
En wanneer ik mijn ogen ophef, samen met mijn hart
hoor ik een heerlijk loflied weerklinken!

Terwijl ik mijn zonden belijd voel ik me een nieuw mens worden.
Ik leg al mijn geheimen vol vertrouwen in Uw Handen.
Vergetend alles wat nu achter mij ligt,
begin ik een heel nieuw leven:
deze avond mocht ik Uw vergeving ontvangen...

Vanaf vandaag ben ik een nieuwe schepping,
vandaag ontving ik een leven zonder einde.
Vandaag hoorde ik woorden van eeuwig leven
en vandaag werd ik opnieuw geboren!
Alles is nu anders, ik ben niet meer degene die ik was.
Nooit meer zal ik terugkeren naar hoe het was.
Mijn God, ik dank U vanuit het diepste van mijn hart.
Voor alles dat U heeft gedaan, alles dat ik ben...

Aan het eind van de dag,
wanneer iedereen naar huis is gegaan,
neem ik een moment van stilte om na te denken
over alles wat er is gebeurd vandaag.
Ik beleef opnieuw elk moment van de dag,
bij het licht van één enkele kaars.
En hoor opnieuw in gedachten
elk woord dat er gesproken werd...

Ik voel nu blijdschap in mijn hart
vanwege de nieuwe kracht die ik mocht ontvangen.
De melancholie van een nieuw lied.
Een echte vriend is Diegene die kwam,
nadat alle anderen me alleen hadden gelaten:
mijn Jezus...

12. Mijn vaderland... (Adriana)

R. Steenbeek

Wat een heimwee naar mijn Brazilië!
Naar de warme zon in de maand april,
en de gekleurde zondsondergangen in mei...
Er is geen land zoals mijn vaderland!
Vanaf nieuwjaar tot aan de kerst,
voel ik me gelukkig in mijn Brazilië...

Vanaf de vroege morgen
tot aan het verschijnen van de maan en de sterren,
zing ik dit lied.
Dag en nacht zal ik loven en prijzen
de grote naam van mijn God,
omdat ik mag leven en wonen in mijn Brazilië!

Daar in de hemel is mijn vaderland.
Alleen God kan mij echt gelukkig maken.
Voor eeuwig zal ik U lover, o mijn Heer...
Mijn echte vaderland is aan de overkant van de grote zee,
aan de andere kant van de maan zal ik voor U zingen;
wanneer ik eens thuis gekomen ben.

Vanaf de vroege morgen
tot aan het verschijnen van de maan en de sterren,
was het uw liefde die mij ondersteunde.
Dag en nacht zult U aan mijn zijde zijn en me bewaren,
ik voel me veilig in uw Hand. (2x)

13. Wees maar niet bang (Ronald)

R. Steenbeek

(keyboard, alt-blokfluit, tenor-blokfluit)